

Een passage uit “Enkel actie”

Op een dag vroeg Soen Sa Nim aan zijn leerlingen om eens rustig neer te gaan zitten. Er waren in die tijd ongeveer zeven regelmatige “klanten” – dat was één van Soen Sa Nim’s grappen : hij noemde iedereen die bij hem soep kwam eten of de zondagavond naar zijn lezingen kwam luisteren, een “klant”. Hij legde uit dat het tijd was voor het zencentrum om een vast uurrooster te hebben voor de meditatiesessies. Daarmee werd een tijdperk afgesloten. De praktijk begon te verschuiven van de keuken naar de dharmazaal. Hij vroeg zijn leerlingen zelfs die grijze gewaden aan te trekken. De gezangen werden in ons schrift overgezet en de buigingen werden geteld. Iedereen kreeg zelfs zijn eigen meditatiekussen toegewezen en de dharmatoespraken op zondagavond werden alsmaar beter. Hij stond altijd klaar om eender welke vraag te beantwoorden en, als niks anders leek te helpen, tikte hij met een eetstokje op het hoofd van de leerling en zei : “Je denkt teveel ! Weg met die gedachten, OK ?”.

– *Vertaald door Robrecht Dezuttere*

This article copyright © 2008 Kwan Um School of Zen